

**Fantaseren**

's Avonds in bed, mijn broer en ik,  
nog klaar wakker, fantaseren we  
om het meest en om het gekst  
tot de trappen ervan kraken  
en het licht aanflitst.

De sterren, zeg ik,  
zijn de witte balschoentjes van de engelen

of de suikermuisjes  
op een grote verjaardagstaart

of nog...

maar dan zet mijn broer in  
met zijn bazige stem:  
doe niet zo gek,  
de sterren, dat zijn grote,  
grote vuurbollen die we eerst zien  
als ze allang uitgedoofd zijn,  
ontploft in duizend stukken!

Bij zijn fantasie  
kan ik het nooit halen!

Armand Van Assche

*Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

### Avond

Over de Hooiweg  
onder eiken  
trekken hooiwagens  
warm en droog

buurman wast  
de auto tot ze glanst  
als een foto in de zon

fietsers halen  
met langzame pedalen  
de wagens in  
en gaan

rustige roestige wagens  
en de glanzende laklaag van auto's

't kan zo stil als in een verhaaltje zijn  
maar  
de tractor  
de vogels in de lucht  
het bijten in een appel.

Leendert Witvliet

*Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990*

**Anders**

Het licht gaat uit  
ik lig in bed  
het donker vult de kamer  
ik kijk naar de spullen  
om me heen  
het is nu helemaal anders

mijn schoeltas is een beest van leer  
heel zwart met open muil  
twee schoenen liggen eenzaam uit elkaar  
wat zijn ze van onderen vuil

en op de stoel bij mijn bureau  
daar hangt mijn lege polo  
de mouwen verdrietig omlaag  
omdat ik hem niet draag

vormeloos lacht op de grond in de hoek  
mijn goeie ouwe spijkerbroek

het licht is uit  
ik lig in bed  
al bijna half elf  
alles lost in het duister op  
ik kom weer tot mezelf.

Thera Coppens

*Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990*

**Landschap bij nacht**

Bijna zonder bomen  
lichte donkerte.  
De halve maan  
boven boerderijen  
af en toe lampen  
duisternis.  
Nevel boven de grond.  
Heel zachte geluiden  
tot aan de horizon.

Remco Ekkers

*Kom maar dicht, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990*

**Landschap 3**

De zon kookt  
in het dal. Boven  
de boomgrens  
klimt het licht;  
De sneeuw ruist  
van de wind,  
de wolken  
varen uit.

Het licht  
geeft zich  
verloren.

Het wordt  
nacht.

Jozef Deleu

*Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan van Coillie, Averbode,  
1996*

**Slaapwandelen**

Op ongelovige voeten  
slaapwandelend door de nacht  
onder lage zwaarmoedige wolken  
tussen hoge gesluisde huizen  
zijn wij dit  
twee vreemde  
in een verlaten stad  
geen vreemdelingendienst  
verschafft ons onderdak

twee evenwijdige lijnen  
in een oneindig vlak

Ellen Warmond

*Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan van Coillie, Averbode, 1996*

**Nacht**

Wereld van aarde,  
alle lichten uit.

Slapend lichaam van grond,  
geurige lieve mandarijn,

hangend aan je gedroomde takje  
in de nachtgaard.

Regen in juli,  
liefde in woorden.

Je lichaam slaapt  
als de schim van jonge bomen.

Remco Campert

*Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan van Coillie, Averbode,  
1996*

**Nacht**

Weer is het nacht.

De stoelen staan gespitst.

De spiegel wordt een zeer oud schilderij.

De deur is dicht.

Elk ding lijkt nu verdacht.

Stil staart de smalle reigerblik

van 't licht.

Paul Rodenko

*Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan van Coillie, Averbode, 1996*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

Nacht

We werden wakker in de nacht.  
Iets kwam door het raam naar binnen  
en zong.

Was het de wind die langzaam kwam  
en stil het huis inklom?

Alles bewoog. Het leek alsof je vloog  
boven een ver vreemd land.

Bang werden we om wat er kwam:  
beesten misschien of een orkaan.

We wisten niet hoe het begon  
omdat we sliepen  
toen wat gebeurde  
door de ramen klom.

Johanna Kruit

*Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan van Coillie, Averbode,  
1996*

**Welterusten**

Ik ga naar bed, het is al laat.  
Een hond blaft in de stille straat,  
alsof hij met het maantje praat  
dat hoog boven de linde staat.  
Welterusten hond, maan, boom en straat,  
ik ga naar bed. Het is al laat.

Sjoerd Kuyper

*Uit: Fluit zoals je bent, samengesteld door Edward van de Vendel, Querido, 2013*

**De nacht**

Kruipt soms met mij in bed,  
luistert mijn stilste oren af,  
fluistert iets duister over  
wat achter de muren huivert.

Dan duik ik dieper weg  
tussen de blije stemmen  
van de voorbije dag.  
Mijn knuffel houdt me stevig vast.

Dan neemt een morgen ver in mij  
me stilletje bij de hand.  
Samen stoppen we de nacht onder.

Daniel Billiet

*Uit: De dichter is een tovenaar, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

### Avond

Ik luister naar de treden.

Mama is beneden.

Ik kruip onder de dekens en ik wacht

met al mijn knuffels bij me

op de nacht

met het donker en de dromen

die vanzelf naar binnen komen.

Ik draai me om en doe mijn ogen dicht.

Als ik ze opendoe

is het alweer licht.

Ilse Elders

*Uit: De dichter is een tovenaar, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

straks ga ik  
de zon verstoppen  
onder de deken  
komt het donker  
waarop de hele wereld wacht  
komen de sterren  
komt de maandag  
en ik alleen  
heb dat gedaan

Ed Franck

*Uit: De dichter is een tovenaar, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000*

**Lange nacht**

Toen de duisternis viel,  
heb ik ze opgeraapt,  
nam haar mee naar bed,  
heb ze zachtjes  
een slaapmuts opgezet.  
We sliepen samen in  
het donker van de nacht.  
En toen zij 's morgens  
vroeg wou ontsnappen  
om buiten op te klaren  
nam ik haar gevangen  
in knuffelende armen.

Kon ik eens lekker lang uitslapen.

Riet Wille

*Uit: De dichter is een tovenaar, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

Er schuilt een uil in het behang.  
Het licht moet aan, want ik ben bang.  
Het staart me met zijn grote ogen aan.  
Door het raam schijnt vol de maan.  
Ik lig heel stil, maak geen geluid.  
Wanneer vliegt hij mijn kamer uit?

Jan Van Coillie

*Uit: Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*

## DONKERE GEDICHTENDOOSJES

### Moe moe

Moe moe

Ik ben zo moe.

Ik ben dood op.

op.

nog

trap

die

heel

ik

moet

nou

En

Moe moe.

Ik ben zo moe.

Ik ben bek af.

Kwam

mijn

bed

de

trap

maar

af.

Erik van Os

*Uit: Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*