

Zo vrij

Als ik vleugels had,
dan vloog ik
uit mijn kamer door het open raam
hoger
de lucht in om mezelf uit te slaan.
Dan scheerde ik
rakelings langs huizen en daken,
hoger
zonder mijn dagdromen te raken.
Dan zweefde ik
over de toppen van de bomen,
hoger
boven wolken waar sprookjes wonen.

Maar ik heb geen vleugels.
Ik zit op mijn kamer met de deur
en mijn oren op slot.

Riet Wille

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009