

Iets vergeten?

Ik heb mijn schoenen toch wel aan
en sokken met rode strepen
ik moet netjes naar het feestje gaan
ik trok het paarse jasje aan
dat mama heeft gestreken

ik heb een mooie stropdas om
en een pet op met een klep
en toch denk ik bij mezelf
dat ik iets vergeten heb.
Maar wat? Wat dan?

Shel Silverstein

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990