

BOOS

Soms

Soms, dan heb ik flink de pest in.

Zit het me opeens tot hier.

Loop ik heel de dag te balen,

vind ik iedereen een klier.

Op mijn kamer: uren mokken,

de volumeknop op luid.

Dat er niemand vraagt: wat scheelt er,

maakt geen ene donder uit.

Want dan ga ik gillen, hoor je?

Gillen.

Als er iemand vraagt: waarom?

Blijf maar uit mijn buurt, want anders

moet ik janken, denk ik. Stom.

André Sollie

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

BLIJ

Ozo heppie

Ik voel me ozo heppie,
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie
als ik een vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?

Joke van Leeuwen

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Vrolijk zijn

te weinig handen hebben
om te wuiven
zonneappels in je ogen dragen
de wind verschalken met je lach

vrolijk zijn

de regendruppels opvangen
in je wimpers
de vrieslucht met je warmte vullen
en bloemen ademen op je raam

vrolijk zijn

Bjorn Smets

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

VERVELING

Verveling

We deden niets
we keken maar naar wat gebeurd
hoe auto's wachtten langs de stoeprand
hoe regen langs de ramen zeurde
we zwaaiden zelfs niet naar de burens
van de overkant

We deden niets van wat we konden
en wilden niets van wat we moesten
we aten zelfs geen ijs of friet
we hoefden niet
we vonden iedereen een etter
en we verveelden ons te pletter.

Johanna Kruit

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

GEDULD

Zevenmijlslaarzen

Waarom duurt de tijd zo lang
als je wachten moet?
Een beetje wachten kan ik goed.

Maar eenenveertig dagen
is te veel en veel te ver.

Als een ster
hangt mijn verjaardag
aan de hemel
in de nacht.

En ik wacht
en ik wacht
en ik wacht.

Kon ik maar
zevenmijlslaarzen kopen
en daarmee door
de dagen lopen.

Elsbeth Fontein

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

TEGENDRAADS

Waarom ik altijd nee zeg

Waarom ik altijd nee zeg
als er ja moet komen,
dat weet ik niet.

Er zit een nee in mij
vanbinnen,
een heel erg hard
niet-willen.

Drie kleine letters maken
vele grote grillen

Waarom ik altijd nee zeg
als het ja moet zijn,
dat is een groot geheim.
Het is een soort verdriet,

ook al heb ik nergens pijn.

Frank Adam

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009