

een kadootje!
zoen en pak
en kus en smak
geen gezoen
vlug opendoen

knip en ritsel-roetsj-papier
touwtje daar en deksel hier
ooh!

Ed Franck

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Zevenmijlslaarzen

Waarom duurt de tijd zo lang
als je wachten moet?
Een beetje wachten kan ik goed.

Maar eenenveertig dagen
is te veel en veel te ver.

Als een ster
hangt mijn verjaardag
aan de hemel
in de nacht.

En ik wacht
en ik wacht
en ik wacht.

Kon ik maar
zevenmijlslaarzen kopen
en daarmee door
de dagen lopen.

Elsbeth Fontein

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Pakje

De nacht voordat je jarig bent
lig je in je bed en denkt
aan hoe het morgen worden zal.

Morgen deel je lekkers uit,
er komen vriendinnen op je feest,
met een jarige maakt niemand ruzie.

Dat bedenk je, en nog meer, alsof
je even spelen mag met wat je voor
een ander hebt gekocht.

Voorzichtig hoor. En zo meteen weer
het papier erom. Het plakband vast
en slapen.

Wiel Kusters

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009