

Kermis

Mijn moeder rijdt rond in het spookhuis.

Ze gilt en ze griezelt zo graag;
ze krijgt van die enge skeletten
zo'n lekker gevoel in haar maag.

Mijn vader is echt in de wolken.
Hij zit in het reuzenrad;
van bovenaf ziet hij de kermis
en iedere straat in de stad.

De draaimolen is voor mijn zusje.
Ze zit op het hoogste paard.

Maar ik sta alleen wat te kijken.
Ik heb al mijn geld nog bewaard.
Ik ben niet zo graag op de kermis,
want weet je – ik durf nergens in.

Maar als ik dan toch iets moet kiezen,
Dan neem ik een suikerspin.

Nannie Kuiper

Kom maar dichtster, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990