

Bang voor dokters

Ik moest bij de dokter komen,
herejee, wat bang was ik.
Weet je waar ik van moest dromen?
Van een hele nare prik.

Bij de dokter in een hoekje
al mijn kleren uitgedaan:
zomaar in mijn onderbroekje
moest ik voor de dokter staan.

En daar stond ik met mijn witte,
met mijn maag're ribbekast.
Ik mocht op een stoel gaan zitten
en daar plakte ik aan vast.

Dokter klopt op mijn schouder,
dokter kneep eens in mijn arm,
en ik kreeg het steeds maar kouder
en toch was het daar wel war.

En ik zat maar in de kamer
en toen sloeg hij potverdrie
met een hele grote hamer
op mijn knie!

Willem Wilmink

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990