

**Automaat**

Ik wil een ouderautomaat  
hier in de straat.  
Dan haal ik desnoods  
ieder uur een verse  
ouder uit de muur  
die mij aanstaat.

Gerard Delft

*Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*

**Ruzie**

Naast onze kamer was groot gevaar:  
vader en moeder hadden het daar  
verschrikkelijk op een schreeuwen gezet.  
Ik haalde mijn kleine zusje uit bed.  
We zijn naar de badkamer gegaan  
en hebben de deur op slot gedaan.

Nu zijn die twee weer goed met elkaar.  
Ze aaien elkaar, en ze glimlachen maar.  
En wat wij vannacht weer hebben gehoord,  
wordt niet uitgelegd, met geen enkel woord.

Het is weer koek en ei met die twee,  
maar mijn zusje en ik doen nog lang niet mee.

Willem Wilmink

*Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*

**Mama doet aan de lijn**

Mama doet aan de lijn.  
Ze eet wiphammen  
uit de broodrooster  
en kaas  
van een magere koe.  
Maar als er visite komt  
eet ze koekje  
voor die ene keer, mag het wel.  
Maar als er iemand jarig is  
eet ze taartjes  
voor die ene keer, mag het wel.  
Maar als het zondag is  
eet ze pralines  
voor die ene keer, mag het wel.  
Maar als ik eens  
om iets lekkers vraag  
voor die ene keer, mag het niet.

Riet Wille

*Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990*