

**De gepeste**

Hij zou zo graag  
onzichtbaar willen zijn.  
Op een knopje kunnen drukken  
of een toverspreuk weten  
en voor hun roofdierogen  
in rook opgaan.  
Maar is het weer zover,  
dan blijft hij  
als aan de grond genageld staan.  
De grijnzende gezichten,  
het getreiter  
en tot slot de vuisten...  
Er is geen ontkomen aan.

Theo Olthuis

*Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*