

Ik hou van school...

Ik hou van school
en van studeren!

Van fysica en scheikunde,
geschiedenis en taal.

En wiskunde?

Dat vind ik nog
het leukst van allemaal.

Ik vraag me af:

zit dat wel goed?

Ben ik nou wel normaal?

Denise de Veylder

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Gekinderlokt

Vanmorgen werd ik ontvoerd
door drie gemaskerde mannen.
Ze hielden me aan op straat,
ze wilden me snoepjes geven
en toen ik die niet aannam,
greep eentje me in de kraag,
draaide mijn arm op mijn rug
en gooide ne achterin
een Amerikaanse auto,
nadat hij me geboeid had
met een zware, verroeste ketting.
Ze hadden me ook geblinddoekt,
dat ik niet zag waar ik heenging
en katoen in mijn oren gestopt
dat ik ze niet kon verstaan.
Na zo'n dertig kilometer,
na zo ongeveer twintig minuten,
brachten ze mij uit de auto
naar een vochtige, tochtige kelder,
smeten me daar in een hoek
en gingen het losgeld halen.
Eentje bleef bij me achter
met een schietgeweer op mijn maag:
als ik weg wou, schoot hij me neer.
Daarom ben ik te laat, meneer.

Shel Silverstein

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Flater

Haast-je-rep,
uit je bed!
Dag ma, dag pa,
melk met chocola.

Vlug m'n jas,
boekentas
en naar de klas.

Snel, de bel,
opzij opzij
en in de rij

Maar oei,
Wat nu gedaan?
Ik heb nog
m'n pyjama aan.

Geert De Kockere

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Spreekbeurt

Ik zou vertellen
over mijn goudvis
in de buurt van
vijf minuten –
wel wat krap
voor mijn goudvis.
Maar toen ik
daar eindelijk stond
met al die ogen
op mij gericht,
ging mijn mond
wel even open,
maar viel toen
langzaam
dicht.

Theo Olthuis

Fluit zoals je bent, samengesteld door Edward Van de Vendel, Querido, 2009

Alsof

ik leef zo klein op school
zo binnen muren
in het harnas van mijn vel

ik houd me stil op school
alles voor me
ik ben meer niet dan wel

ik doe alsof op school
alsof aanwezig
alsof ik strak en snel

ze zien me niet op school
niet hoe ik echt
omdat ik dubbelspel

Hans Hagen

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Voor de klas

Ik wou dat ik een slak was
dan kroop ik in mijn huisje weg

een wandelende tak was
onzichtbaar in een kale heg

ik wou dat ik behang was
bij het plafond daar bovenaan

maar liever nog niet bang was
om dadelijk voor de klas te staan.

Bas Rompa

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009