

LENTE

het licht zo licht
en fluitekruid als brusselsslootkant
een wei
een kievit met zijn jong
de sproeiers spelen regenboogje
met de zon

was ik een koe
ik zou eten wat ik kon
van al dat groene gras
en van die klaver
nu zuig ik op een spriet
en kijk en kijk
zodat ik weten zal
hoe deze lente was
wanneer ik later

Valentine Kalwij

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Bijna lente

Op de fiets naar het dorp.

Rillerige huizen

knippen de lamp boven

de tafel uit.

De weiden hebben een kraag

van mist.

Een plas onder mijn voorwiel

kraakt.

Naast een zwarte akker

een jongen geknield

bij een puntje krokus.

Gil vander Heyden

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

ZOMER

Eerste zomerdag

De zon trekt
een vlinder uit een struik,
aan een onzichtbaar touw.

Van op en neer en
op en neer en op
die lieve neus van jou.

Sjoerd Kuiper

Fluit zoals je bent, samengesteld door Edward Van de Vendel, Querido, 2009

HERFST

Herfst

We lopen door de herfstlanen,
in de avond van het jaar.
De bomen kunnen zo gaan slapen,
rustig maken ze zich klaar.

Bij elke stap hoor je wat kraken,
breekt de stilte, zonder kracht.
De nevel valt en we verdwijnen
overdag in witte nacht.

Bas Rompa

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Herfst

O, wat ruikt de herfst fijn,
naar appelhaar
en rimpeltjes,
naar oude zonneshijn.
Naar oma ruikt de herfst
en een beetje ook naar mij.
Want ik zit op haar schoot
en de zomer is voorbij.
De zomer,
dat was buiten,
maar dat is niet meer wat ik wil.
De herfst ruikt naar binnen,
naar ons,
naar nu,
naar stil.

Edward van de Vendel

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

WINTER

Lied voor als het sneeuwt

Klikkerdeklakker

Het sneeuwt op de akker

Ik sleur een slee

met een kind erop mee

Kippenhok en kolenwit

Alles is wit wit wit

Ik sleur een slee

Windekind doet mee

met een slee in de sneeuw

Klikkerdeklakker

Word wakker word wakker

er is plaats voor twee

Klikkerdeklakker

Het sneeuwt op de akker

Joris Denoo

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

Sneeuw

De stad met de huizen,
de kerk en de school:
een sneeuwpopstad
op de Noordpool
en wij de witte poppen.
Vanavond zullen ijsberen vast
zacht op de ramen kloppen

Mies Bouhuys

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990