

Je gezicht  
is je eigen weerbericht  
als je in de spiegel kijkt  
kun je je eigen bui zien hangen

Jan 't Lam

*Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*

**Ik wou dat ik**

een spiegel is een muur  
die terugkijkt – zonder  
knippen blijf ik staan  
en staar ik iemand aan

hij maakt zijn mond nog mooier  
zijn ogen lachen in het glas  
ik wou dat ik die ander was

voor de spiegel of alleen  
ben ik even wie ik wil  
maar op school en op een foto  
sta ik zo angstig stil

Hans Hagen

*Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009*