

Blozen

Mijn wangen zijn zo rood
als een potje kersenjam.
En dat komt door hem!
Help! Wat kan ik blozen.
Als duizend rode rozen!
Als een ondergaande zon!
Nooit geweten dat dit kon!

Mieke van Hooft

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Spraakgebrek

achteraf weet ik
wat ik had willen zeggen
precies wat ik had moeten doen
grijp ik alle kansen
eindigt ons gesprek
niet in spraakgebrek
als jij weg bent durf ik pas
tegen je te dansen
maak ik fijne grappen
duw de anderen opzij
vind ik eindelijk de woorden
die veel vroeger hoorden
zie ik jou, jij mij

Hans Hagen

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Doosje

Ik bewaar in mij
een houten doosje
Daar zit van alles in.

Wuivende handjes
om hello te zwaaien
iedere keer als ik je zie.

Voetstappen
die van mijn huis
naar het jouw gaan.

Rinkelende woordjes
om te vertellen
hoe blij ik met je ben.

Gil vander Heyden

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Wens

Ik wou dat ik een mooi gedicht was
en jij leerde mij uit je hoofd

en toen jij mij voordroeg in de klas
werd ik mooier dan ik was.

Erik van Os

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009

Onvoldoende

Het voelde
als een dikke
onvoldoende

de eerste keer
dat ik je zoende

mijn neus
zat er steeds tussen
en het leek meer
op stikken
en verslikken
dan op kussen
die eerste zoen

morgen nog eens doen.

Erik van Os

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009