

Ziekenhuis

Zo weg was ik nog nooit.
kon ik de stilte maar
uit de kamer vegen
tegen de gordijnen praten
of mezelf oplaten als een vlieger.

Kon ik maar slapen en dromen
van thuis.
Geen dokter, geen zuster
geen pijn in mijn buik.

En later vertellen
over het ziekenhuis.

Johanna Kruit

Voel je wat ik voel?, samengesteld door Jan Van Coillie, Davidsfonds, 2009