

## Delen

Wat hem nog van vroeger heugde  
was een handbeschilderd bord  
met de wijze tekst dat vreugde  
die men deelt verdubbeld wordt.

Dus hij deelde koek en snoepjes  
braaf met Jan en alleman,  
eerlijk, evenveel, in groepjes...  
't werd er altijd minder van.

Speelgoed deelde hij een poosje  
met zijn zusje. Tot zijn spijt  
nam ze zelfs zijn nieuwste doosje  
met tien pijpjes wascokrijt.

En zijn bloed begon te koken  
toen ze dat terugbracht want  
ieder krijtje was gebroken,  
twintig brokken in zijn hand.

Na zijn angstaanjagend zwijgen  
wees zijn zus hem op de spreuk.  
Als je delend meer wilt krijgen,  
moet je delen door een breuk.

Marjolein Kool

*Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000*