

Sprookje

Haar zusjes lagen recht en broos.
Ze waren mooi en eindeloos.
Zo hoort dat bij een lijn.
Zij was zo anders dan die twee.
Ze strekte slechts van A tot B
en dat kan tragisch zijn.

Zij liep dus niet oneindig door
en mannen vallen daar niet voor.
Zo bleef ze triest alleen.
Tot op een dag in volle vaart
een knappe prins op dito paard
ineens aan haar verscheen.

De prins hield halt en zag haar staan.
Hij keek haar diep verlangend aan,
zijn ogen vol geluk.
Hij vroeg haar: 'Liefste, ga je mee?
Jij bent voor mij van A tot B
gewoon een lekker stuk!'

Marjolein Kool

Wis- en natuurlyriek, Drs. P en Marjolein Kool, Nijgh & Van Ditmar, 2000