

Ik naast jou aan zee
En tussen ons in heel veel
zand dat scheurt en krast

-

Een boompje vertakt
Het steekt zijn armen omhoog
en zoekt de hemel

-

Een mus stelt zich aan
Ze tjilpt onophoudelijk
dat ik op moet staan

-

Ik maai het gazon,
kijk even om. Waar zijn de
madeliefjes nu?

Geert De Kockere

Wiegend (boeketje), Geert De Kockere, Pigmalion, 2014