

Mevrouw De Pauw wou graag een hond.  
Ze was zo vaak alleen.  
Toen kreeg mevrouw de pauw een hond  
En dat was nummer één.

Mevrouw De Pauw liep door de stad.  
Wat liep er met haar mee?  
Een hondje dat geen baas meer had  
En dat was nummer twee.

Mevrouw De Pauw liep door het land  
En kocht voor haar plezier  
Twee honden in een handenmand.  
Nu had ze er al vier.

Mevrouw De Pauw liep weer naar huis.  
Wat kreeg ze daar te zien?  
Zes honden onder het fornuis!  
Nu had ze er al tien!

Mevrouw De Pauw zat in haar stoel  
En keek eens om zich heen.  
Tien honden was een heleboel.  
Ze was niet meer alleen.

Annie M.G. Schmidt

*Uit: Vos, J. (2002) Het huis lijkt wel een schip; handleiding voor poëzieonderwijs op de basisschool.  
Baarn: HBuitgevers*