

Jeuk op dat plekje

Het leven is lang niet altijd leuk:
nieuwsberichten en bange dromen
en dan ook nog een keertje jeuk
op dat plekje waar je niet bij kunt komen.
Je draait en zwaait en wringt en wiebelt,
je ellebogen kraken ervan,
maar nog altijd jeukt en kriebelt
dat plekje waar je niet bijkomen kan.
Je draait je in kreuken en bochten en vouwen,
het lijkt wel of er van binnen iets knapt.
Vandaar dat zoveel mensen trouwen:
dan is er tenminste iemand die krabt.

Shel Silverstein

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

Vuilniszakken

Zoals ze daar 's morgens
op de stoep tegen elkaar
aan geleund warmte zoekend
in hun plastic jassen
staan te wachten, grijs
vormeloos, vol afgedankt
leven, tegelijk broos
en weerloos. Je zou ze
weer naar binnen willen
halen, je ouders
wachtend op de bus.

Victor Vroomkoning

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

De vogels

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.

En ik dacht: Waarvan werd ik wakker?
Van de vogels.

Van het licht ook, maar
meer van de vogels.

Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

Hans Andreus

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

Stadsgezicht

De stad is vol wielen en hoeken.

De huizen vol ramen en zoek. –

de mensen gaan heen en weer.

De mensen zijn vol mannen en vrouwen

en om de hoek van de gebouwen

kijkt een dame in een heer.

Pierre Kemp

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

Openbaar vervoer

Opstaan voor een dame

dat zie ik niet zo zitten
met mijn zware schooltas
en mijn volle agende
en een vier voor frans

trillend van ongenoegen
stopt de bus
bij de halte

natte gestalten stappen in
ze grijpen naar lussen en stangen

gevangen in hun lijven
proberen ze ver
van elkaar te blijven.

Thera Coppens

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

Schriftuur

Al maanden staat het huis verlaten,
haastig onttakeld en verdaan.

De ijsbloemen staan op het raam.

In scherpgenerfde varenbladen
schittert, onuitgewist, uw naam.

Ida Gerhardt

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

Bloemen geuren

Elke bloem heeft een speciale
geur. De roos, tulp, margriet,

narcis, leeuwebekje, heide,
lelietje van dalen, klaproos,

anjer, madeliefjes, krokussen,
de korenbloem. Niet allemaal

ruiken ze lekker. Bij voorbeeld
de anjer, die ruikt niet zo

lekker als de roos. De lelie
van dalen ruikt erg lekker.

Veel en veel lekkerder dan de
Anjer. Dus ruik vooral niet

aan de anjer. Dit weten we
Dan ook weer. Dag allemaal!

Karel Schippers

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1996

De zee gaat weg en komt terug
en de hemel bouwt een wolkenbrug
en het zand is nat en dan weer droog
en de wolkenbrug wordt hemelhoog
en het strand wordt zee en dan weer strand
en de wolken schuiven naar het land
en nu lig ik heerlijk op mijn rug,
want de zon loopt over de wolkenbrug.

Pili Mandelbaum

De dichter is een tovenaars, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000

Mist

de wolken

slapen op de grond

ze hebben zich vergist

de hoek

van onze straat is weg

het mist

Hans en Monique Hagen

De dichter is een tovenaar, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 2000